

# “Onderling Contact”

Opgericht 24 oktober 1955



## *Het oceetje*

*december 2021*



# Postzegelvereniging "Onderling Contact"

Opgericht 24 oktober 1955

|  |   |
|--|---|
| <b>Voorzitter</b><br>Niek van Essen<br>Dorpsstraat 9<br>4634 TM Woensdrecht<br>06-28781212<br>driehoek17@gmail.com                                       | <b>secretaris</b><br>Fred Kaijser<br>Bergstraat 13<br>4641 RD Ossendrecht<br>06-42247321<br>fred.kaijser@home.nl            |
| <b>Penningmeester</b><br><b>Ledenadministratie</b><br><b>Nieuwtjesdienst</b><br><b>Bibliotheek</b><br><b>Email OC</b><br><b>Verkoop monumentenzegels</b> | Henk Hamers<br>Gertrudisboulevard 30<br>4615 MC Bergen op Zoom<br>0164-244983<br><a href="mailto:oc@home.nl">oc@home.nl</a> |



## Website

<https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact>



Voor betalingen **contributie en nieuwtjesdienst**:

NL83 INGB 0005036027 t.n.v. P.V. Onderling Contact



|   |   |
|---|---|
| <b>Informatie rondzendingen</b><br><b>Redactie nieuwsbrief OC</b><br><b>Maandelijks OC berichten</b><br><b>Informatie nalatenschappen</b> | Niek van Essen<br>06-28781212<br>Dorpsstraat 9<br>4634 TM Woensdrecht<br>driehoek17@gmail.com |
|---|---|

# VOORWOORD

Het jaar 2021 loopt al weer op zijn eind. Het 66ste verenigingsjaar van Onderling Contact werd in november gevierd. Alle bezoekers van onze ruilavond op 8 november gingen met leuke verzamelingen van postzegels naar huis. Met postzegels uit nalatenschappen van OC-leden uit vervlogen tijden voor de huidige leden. Verzamelaars uit de jaren tachtig toen OC nog vele honderden leden had

In deze OC vindt u deel 3 van de reeks 'Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela' door Henk Hamers.



Op 8 november hebben we het 66 jarig bestaan van onze vereniging gevierd. Een gebakje voor alle bezoekers hoorde daar natuurlijk bij. In deze OC een kort verslag daarvan van de hand van Marilyn Pietersz.



Zoals gebruikelijk in november van elk jaar presenteerden we ook in 2021 weer een velletje persoonlijke postzegels met een 'Bergs' monument als thema. De Geit op het Bleekveldje in ons 66<sup>e</sup> verenigingsjaar. Meer hierover verderop in dit OC-tje.

Op 13 december bent U allen welkom op onze laatste verenigingsavond van het jaar. Met onder andere de gebruikelijk kerstloterij. Wel graag even aanmelden via [oc@home.nl](mailto:oc@home.nl) Het bestuur hoopt u gauw weer te zien, wellicht al op 13 december

Niek van Essen      december 2021

\*\*\*\*\* OC \*\*\*\*\*

## Ruilavonden OC in de Kastanje

Ruilavond steeds op de 2e maandag v.d. maand rond 19.00 uur in de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom. Eerst volgende ruilavond is **13 december**. Wel graag steeds voldoende afstand bewaren en aanmelding gewenst via; [oc@home.nl](mailto:oc@home.nl)

<https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/>

## Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.(deel 3)



We komen Frankrijk binnen in de regio Nord-Pas-de-Calais in het departement Nord. Door naar Cambrai; Was eens de Romeinse hoofdstad Camaraco. Daarna heette het Kamerijk en hoorde bij Oud-Vlaanderen. In 1677 is het door koning Lodewijk XIV bij Frankrijk gevoegd. Het heeft imposante verdedigingswerken die uitgebreid werden toen de stad onder Karel V betrokken raakte

bij de strijd met Spanje. Nabij Gouy is de bron van de rivier de Schelde (Escaut).

St. Quentin is de provinciehoofdstad van het departement Aisne en behoort tot de regio Picardië. Het stadhuis uit 1500 heeft een flamboyante gotische stijl.

Daarna verder over een door de Romeinen in de eerste eeuw aangelegde route Milaan – Tournai.

Zij bouwden hier een vesting Noviomagus (nieuwe markt) op de plaats van het huidige

Noyon. Deze stad werd opgericht in 531 en is zelfs een van de hoofdsteden van het Frankische Rijk geweest. De kathedraal Notre Dame is een meesterwerk uit de overgangperiode van de romaanse naar de gotische bouwkunst en is gebouwd 12e -13e eeuw. Het interieur van de kerk werd vernield na de Franse Revolutie en daardoor oogt deze imposante kerk erg sober. Achter de kathedraal staat een bijzonder gebouw uit 1502 dat deels rust op houten spanten. Het vertegenwoordigt de bouwstijl van een kapittelbibliotheek, In de verweerde houten kapitelen zijn vormen van uitgesneden figuren zichtbaar, waaronder die van St. Rochus. Het is de geboorteplaats van geloofshervormer Calvijn (1509-1564).

We zijn nu in departement Oise in de regio Picardië.



Dan rijden we door naar Compiègne.  
De stad waar Jeanne d'Arc op 24 mei 1430  
gevangen genomen werd en verkocht aan de  
Engelsen. Zij is als ketter geëindigd op de  
brandstapel.

Bij Meru rijden we het departement Val d'Oise  
binnen. Het is een onderdeel van de regio Ile-  
de-France.

Bij Gargenville steken we de Seine over naar  
Mezieres. Dan zijn we aanbeland in  
departement Yvelines, ook behorend tot de  
regio Ile-de-France.

Nabij Orgerus komen we aan in de regio Centre en om precies te  
zijn in het departement Eure-et-Loir.

In Maintenon staat een fraai chateau dat Madame de Maintenon  
heeft laten bouwen. Zij is in 1683 in stilte getrouwd met Lodewijk  
XIV. Van Maintenon tot Saint-Prest rijden we langs het riviertje de  
Eure.

Vanaf Saint-Prest kun je de kathedraal van Chartres al zien; deze  
torent hoog boven alles uit.

Chartres is een oude Romeinse stad aan de Eure. Het oude  
historische centrum heeft veel smalle, hobbelige  
en soms ook nog erg steile straatjes.



De kathedraal Notre Dame ligt op het hoogste punt van dit  
centrum en is gigantisch groot. Midden in de vloer ligt een in steen  
uitgehouwen labyrint, een geometrisch symbool van de  
levensknop: 12,5 meter in doorsnede en circa 300 meter lengte  
voor degene die het probeert na te lopen.



Verder heeft de kathedraal 176 gebrandschilderde ramen met afbeeldingen van onder andere Sint Jacob, Karel de Grote, van ridder Roeland op de pas bij Roncesvalles en van handelende bontwerkers.

Bij le Grand-Bérou verlaten we het dal van de Eure.

Bij Saint-Germain verschijnt dan de volgende rivier; de Loir. Die blijven we voorlopig volgen en brengt ons dan naar Châteaudun.



Het Château is een mengelmoes van stijlen die de overgang duiden van een feodale burcht naar een bewoonbaar renaissance kasteel. Het heeft een 30 meter hoge donjon uit de 12de eeuw en is de grootste en tevens oudste van

Frankrijk. Pas na de afdaling worden de onneembare ligging van

het kasteel op een 60 meter hoge rots en omvang ervan zichtbaar.  
We rijden nu het departement Loir-et-Cher binnen.

Verder fietsend langs de Loir komen we in Vendôme. Het is een belangrijke etappeplaats voor Santiago-pelgrims. Het bestond reeds in de Gallo-Romeinse tijd als Vindocinum, wat betekent de witte berg.



Vendôme heeft een indrukwekkende stadspoort St. George met een brug over de Loir. Er is ook een Chapelle St. Jacques.

Bij Château-Renault rijden we het departement Indre-et-Loire binnen, hetgeen ook tot de regio Centre behoort.



We rijden door naar Tours. Om in het centrum te komen rijden we over een smalle hangbrug over de Loire, waarna we aankomen bij de St. Gatien kathedraal die gewijd is aan de eerste bisschop van Tours.

Verderop in het centrum vinden we de kerk St. Martin, gewijd aan de heilige Martinus van Tours



(Sint Maarten).

Bij ons bekend door de legende van het delen van zijn mantel.



Om de voorstad St. Avertin te bereiken steken we de rivier de Cher over.

Vanaf Nouatre volgen we de rivier de Vienne.

Na Ports rijden we de regio Poitou-Charentes binnen en komen we in het departement Vienne.



We rijden door naar Poitiers. Deze stad bestaat al meer dan 2000 jaar en is gebouwd op een rotsplateau. Het is een stad met veel kerken. Allereerst de St. Pierre kathedraal in gotische



stijl met een voorgevel van drie portalen en twee indrukwekkende torens.



Deze kerk heeft een van de mooiste orgels van Europa uit 1791.

Pronkstuk van romaanse bouwwijze is de Notre-Dame-la-Grande uit de 11de en 12de eeuw.

Hierna rijden we verder door het departement Vienne en komen, na le Peu, aan in het volgende departement; Charente.

Onze volgende bestemming is Nanteuil-en-Vallee. Een sfeervol gerestaureerd

pelgrimsstadje in het dal van de Argentor. De Jean Baptist kerk is in de 13de eeuw gebouwd en heeft een gebrandschilderd raam met St. Jacob afgebeeld als pelgrim.

Dan door naar Angoulême, door het Forêt de la Braconne, een karstgebied, met de Grande Fosse. Een grote diepe put in het bos, waarin een riviertje verdwijnt en een stuk verder weer boven komt.

De omvang van de put is 450 meter en de diepte is 123 meter. Via een trap met 270 treden kun je afdalen in de diepte.







Angoulême is een oude stad aan de rivier Charente. De kathedraal Saint Pierre dateert van begin 12de eeuw en werd verbouwd in 1634 na vernieling door de protestanten. Op 52 kilometer na Angoulême komen we uit in Aubeterre-sur-Dronne met de bijzondere kerk Eglise Monolithe Saint Jean uit de 12de eeuw. Deze is geheel uitgehouwen in een bergwand en door zijn soberheid zeer indrukwekkend. De kerk is 27 meter lang, 16 meter breed en 20 meter hoog; uniek voor zo'n type kerk. De kerk maakte deel uit van een geheel verwoest Benedictijner klooster.



Bij Saint Aulaye rijden we de regio Aquitaine binnen via het departement Dordogne. Bij Tajac rijden we alweer het volgende departement binnen; Gironde. Hier zie je veel wijngaarden op de zuidhellingen van de heuvels. In het gebied rond de plaatsen Lussac en St. Emilion worden heerlijke wijnen gebotteld.





St. Emilion ligt helemaal tussen de heuvels en is een beroemd wijnstadje. Het was ook een geliefd pelgrimsoord met vele logiesmogelijkheden in de verschillende kloosters. Er zijn nu talloze proeflokalen waar wijntoeristen hun hart

kunnen ophalen.

Bij Branne steken we de rivier de Dordogne over en na Cadillac steken we de Garonne over.

Bij Capsus rijden we het departement Landes binnen.

Oorspronkelijk was deze streek onherbergzaam en vol gevaren onder andere met moerassen, heide en zandverstuivingen, waar alleen schapen rondtrokken. Onder Napoleon werd begonnen met grootschalige aanplant van dennenbomen en daardoor ontstonden er kleine dorpen van bosarbeiders.

Labouheyre is een centrumplaats met streekfunctie. Het ligt langs de Romeinse weg naar Dax en het is van oudsher een halteplaats voor Santiagogangers. De St. Jacqueskerk uit de 15de eeuw heeft een uniek portaal met een sierboog van afwisselend Jacobsschelpen en lelies. Een gebrandschilderd raam toont St. Jacob als pelgrim. Wij overnachten in de l'Arbri de Pelerinage in de rue Jacques Bergque bij Jacques en Jacqueline, die zelf alleen nog het laatste deel naar Santiago de Compostela moeten lopen. Via Escource en Onesse-et-Laharie rijden we over lange rechte wegen naar Lesperon. Gedurende 10 kilometer krijgen we nog gezelschap van een hond die ons almaar blijft volgen.

Bij Taller wijken we af van de officiële route om uiteindelijk in Castets te komen. Vanaf hier kunnen we met een bus terug naar

Nederland. 's Nachts om 2.30 uur gaan de fietsen in een aanhanger en stappen wij in een slaapbus. Na een paar stopplaatsen komen we om 16 uur aan in Breda.



We zijn blij en voldaan dat alles goed is verlopen.

We weten het zeker;

Volgend jaar gaan we voor het tweede deel van onze pelgrimstocht. Over de Pyreneeën en via Pamplona, Logroño, Burgos, Leon en Astorga naar Santiago de Compostella.



OC

Nieuwe postzegel gepresenteerd

## Onderling Contact is 66 jaar jong

Bij Postzegelvereniging Onderling Contact staat de postzegel al 66 jaar centraal. Op maandag 8 november jl. vierde de vereniging op bescheiden wijze deze mijlpaal. Met een heerlijk taartje bij de koffie en een gezellig samenzijn. Tevens presenteerde OC de nieuwste loot aan de boom van persoonlijke postzegels die de vereniging sinds 2005 uitgeeft. En.. het kon niet anders, op het velletje pronkt prominent een



prachtig Bergs monument: de Geit van Mien d'n Os op het Bleekveld. "Een ode aan Vastenavond kon niet uitblijven in de 66<sup>ste</sup> jaar van ons bestaan", vertelt onze voorzitter Niek van Essen enthousiast.



De eerste twee exemplaren van deze prachtige postzegelvel reikte Niek uit aan de heren Jan de Boer en oud-voorzitter Hans Kokke. "Beide heren verlenen hand-en-spandiensten voor de club ook al zitten ze niet of niet meer in het bestuur", licht de voorzitter toe. Hierna waren de velletjes te koop voor een ieder. Overigens kreeg iedereen die aanwezig was één postfrisse postzegel van de Geit cadeau. Een attentie vanwege het jubileum.

Het was de bedoeling uitgebreid het 65<sup>ste</sup> jubileum van de OC te vieren vorig jaar. Echter, corona gooide roet in het eten. Vandaar dat in 2021 de 66<sup>ste</sup> verjaardag in alle bescheidenheid is gevierd.

Op de foto het moment waarop voorzitter Niek van Essen de postzegelvelen overhandigt aan de heer Jan de Boer en aan oud-voorzitter



Hans Kokke. Het gebakje met het logo van de Postzegelvereniging Onderling Contact. Het was smullen voor de aanwezige leden.

*Marilyn Pietersz*



# HERTOGPOST 2021

## INFORMATIE HERTOOGPOST 2021



### Openingstijden voor publiek

Donderdag 16 december 2021 10:00u - 17:00u

Vrijdag 17 december 2021 10:00u - 17:00u

Zaterdag 18 december 2021 10:00u - 16:00u

gratis busvervoer van Centraal Station 's-Hertogenbosch  
en de Brabanthallen visa versa  
entree € 10,00 per persoon per dag\*

(jeugd onder begeleiding t/m 18 jaar gratis)

betaald parkeren

\* met korting speciale actie 50% = entree €5,00



# De Geit van Mie d'n Os OC monumentzegel 2021

Op het Bleekveld staat het standbeeld van een bronzen geit: de Geit van Mie d'n Os. Het Vastenavond symbool van Bergen op Zoom. De legende van het geitje gaat terug naar het einde van de 19de eeuw.

In 1869 werd Mie Verbiest geboren en woonde aan de Balsebaan, toen nog gelegen buiten de stad. Zij was de dochter van een tuinder, bijgenaamd d'n Os Verbiest, vandaar stond zij bekend als Mie d'n Os. Mie had een geit waarmee zij dagelijks ging wandelen.

Op dertienjarige leeftijd liep zij met haar geit aan een touw. Op een dag kwamen Mie en haar geit de Militaire Kapel van het Derde Regiment Infanterie tegen. De geit schrok zo van het geluid van de Kapel dat zij een zijsprong maakte en in de prikkeldraad belandde, waarbij de uier beschadigd werd. Naar aanleiding van deze bokkensprong ontstond hét vastenavondlied van Bergen op Zoom over de Geit van Mie d'n Os.

In 1959 werd besloten om, op het Bleekveld, een monument voor de geit op te richten. Op de'n elfde van de'n elfde 1959 (11-11-1959) kwamen Prins Wannes I en de boeren naar het Bleekveld. Prins Wannes I metselde daar de elfde steen van de sokkel.

Het beeld werd ontworpen door Anton van Meurs (Rotterdam 1910 – Bergen op Zoom 1991). Het werd gegoten bij non-ferro gieterij 'De Gietskroes' in Bergen op Zoom en op het Bleekveld geplaatst op 25 februari 1960.

Sinds 11-11-1960 wordt bij de Geit de Kale n'Eed afgelegd. Dit is een belofte aan de Geit waarin het saamhorigheidsgevoel onder de bevolking wordt aangewakkerd. De eed wordt steeds afgesloten met het motto voor de komende Vastenavond.





**HAEST-LUYSTERBURG**  
FILATELIE - JUWELIER

**Het vertrouwde adres voor al uw  
postzegels, munten en benodigdheden  
voor de verzamelaar.**

**Ook inkoop van postzegels, munten, bankbiljetten,  
goud en zilver.**

Nieuwe Markt 92 – Roosendaal – 0165 569451

[info@haest-roosendaal.nl](mailto:info@haest-roosendaal.nl)

[www.haest-roosendaal.nl](http://www.haest-roosendaal.nl)





Postzegel Vereniging  
Onderling Contact  
p/a Gertrudisboulevard 30  
4615 MC Bergen op Zoom

