

“Onderling Contact”

Opgericht 24 oktober 1955



Het oecetje

September 2018



Postzegelvereniging "Onderling Contact"

Opgericht 24 oktober 1955

Voorzitter

Hans Kokke
Hazenbos 42
4661 NP Halsteren
0164-683485

Bestuurslid

Fred Kaijser
Bergstraat 13
4641 RD Ossendrecht
06-42247321
fred.kaijser@home.nl

Secretaris

Jan Marks
Kapittelstraat 40
4614 EL Bergen op Zoom
0164-231440
j.h.marksl@hetnet.nl

Penningmeester

Ledenadministratie
Nieuwtjesdienst
Bibliotheek
Emailadres

Henk Hamers
Aak 8
4617 GA Bergen op Zoom
0164-244983
oc@home.nl

Voor betalingen **contributie en nieuwtjesdienst:**

NL83 INGB 0005036027 t.n.v. P.V. Onderling Contact

Bestuurslid

Rondzending
Redactie verenigingsblad

Niek van Essen
Dorpsstraat 9
4634 TM Woensdrecht
0164-615183

Emailadres voor rondzending: **niekvanessen@planet.nl**

Voor betalingen **rondzending:**

NL37 INGB 0003997791 t.n.v. P.V. Onderling Contact afd.
Rondzending

website: **<https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact>**

VOORWOORD

Na deze hete zomer starten we in september weer met een nieuw seizoen met naar we mogen hopen goed bezochte ruilavonden. In dit nummer stelt ons nieuwe bestuurslid Fred Kaijser zich aan u voor. Hebben we na de vakantieperiode een artikel over Gibraltar, geen echte vakantie bestemming maar wel een bekend postzegel staatje. Geven we even aandacht aan de Bredase postzegel vereniging die dit jaar 125 jaar bestaat. Tot slot delen we met u een overzicht van ruilavonden en beurzen van postzegelverenigingen in onze regio. We hopen u weer te zien maandag 10 september op de eerste avond van ons nieuwe seizoen.

Niek

Start Rondzending Onderling Contact in september

Sinds de zomer 2017 lag het rondzendverkeer van Onderling Contact stil. Er zijn nu weer genoeg boekjes voor de start van het nieuwe seizoen.

Na een jarenlange gestage afname van het aantal deelnemers aan onze rondzend groepen worden in september de groepen Tholen en Halsteren samengevoegd.

Groepshoofd gezocht.

Het groepshoofd van beide groepen is uitgevallen, daarom zoekt de vereniging een nieuw groepshoofd uit Halsteren of gemeente Tholen. Interesse, vraag het Niek van Essen (informatie zie colofon binnenblad) Heeft u nog mooie postzegels en zoekt u een koper; U kunt uw eigen rondzendboekje vullen en aanbieden voor de rondzending. Vraag er naar op de verenigingsavond.

Wie ben ik?

(over ons nieuwe bestuurslid)

Zoals toegezegd zou ik nog wat over mezelf vertellen. Mijn naam is Fred Kaijser, Zeeuw van origine die nu al meer dan 35 jaar in West-Brabant woont. Mijn huidige woonplaats is Ossendrecht. Na ruim 35 jaar als ambtenaar te hebben gewerkt (fiscaal jurist) ben ik in mei met een eigen

belastingadvieskantoor op het gebied van het douanerecht begonnen. Dus de in- en uitvoer van goederen.

Ik ben als het ware geboren tussen postzegels, mijn vader was en is nog steeds een fanatiek verzamelaar. Hoewel hij nu een eind in de tachtig is, is hij nog steeds met zijn hobby bezig. Door mijn vader heb ik dan ook veel tentoonstellingen meegemaakt in binnen- en buitenland. Thematisch verzamelen is uiteindelijk zijn grote voorliefde geworden naast Groenland. Zelf verzamel ik een paar thematische gebieden: vogels, katten en schaken. Mijn landenverzamelingen zijn Engeland en de USA en dan nog modern Nederland dus na de komst van de euro. Echter mijn grote voorliefde zijn precancels. De voorafstempelingen van de USA met name.



Zegels met daarop de naam van de plaats en Staat, meestal tussen twee lijnen. Over dit verzamelgebied valt heel veel te vertellen. Het is een gigantisch verzamelterrein afhankelijk van wat je daar weer van spaart. De Towns & Types kennen bijna 45.000 verschillende stempels. Als je alleen de precancels van een bepaalde Staat spaart, bijvoorbeeld New York dan zijn daar meer dan 100.000 verschillende zegels met precancels van. Spaar je precancels met datumstempels daar zijn er een paar miljoen verschillende van. Het grote voordeel van dit verzamelgebied is dat de meeste precancels goedkoop zijn. Ongeveer 15 eurocent per stuk Ik ben al jarenlang bestuurslid van de Studiegroep Voorafstempelingen, tegenwoordig doe ik het rondzendverkeer en de veilingen. Kortom zoals u zult begrijpen kent een dag voor mij te weinig uren want met 48 uur per dag zou ik me nog steeds niet behoeven te vervelen. Tot de volgende bijeenkomst, Fred

Gibraltar

Al meer dan drie eeuwen ruziën Spanje en Groot-Britannië om een amper zeven vierkante kilometer grote rots in de Middellandse Zee. Spanje eist het stukje grond op het Iberisch schiereiland op terwijl het GB vooral gaat om behoud van zijn status als wereldmacht. Voor beide landen vormde Gibraltar eeuwen lang de sleutel tot de Middellandse Zee.



Sinds 1713 het jaar van de inname door de Engelsen zit het conflict muurvast. Met de komst van de Brexit gloorde enige hoop bij Spanje, omdat in 2016 bleek dat 96% van de inwoners van Gibraltar voor een EU-lidmaatschap zijn. Echter bij het referendum van 2002 sprak 99% zich uit voor Britse soevereiniteit in plaats van de Spaanse!



Recent werd de Falkland crisis van 35 jaar geleden nog eens aangestipt om aan te tonen dat de Britten hun

mannelijks zullen staan als het er op aan komt. In de Brexit onderhandelingen is sprake van een vetorecht voor zowel Spanje als Groot-Britannië, waarmee de onderhandelingen rotsvast zitten.

Volgens een plaatselijke legende heet het : "zolang er Berberapen op Gibraltar leven wappert de Union Jack op de rots"



Tot zover de recente geschiedenis van de 21e eeuw. wat daaraan vooraf ging was de geschiedenis van de Engelse kolonie sinds 1713, daarvoor het Spaans bestuur sinds 1462 en daarvoor de Moorse periode sinds 711 van onze jaartelling.

Tarik ibn Zijad zorgde in 711 als Moorse veldheer voor verovering van 'de rots' en van grote delen van het Iberisch schiereiland. Tot 1462 heette de rots 'Dzjebel Tarik'; 'Rots van Tarik'



Eind 15e eeuw was het **Castillische** koningshuis met de Reconquista 'herovering' van het Iberisch schiereiland in de weer en werd Gibraltar in 1462 ingenomen en werden de Moren teruggedrongen naar Noord-Afrika.

Na de dood van kinderloze

Habsburgse Spaanse koning Karel II in 1700, kwam Filips de kleinzoon van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV aan de macht. De Habsburgse keizer Leopold I uit Wenen wilde echter zijn zoon Karel op de troon. Engeland en Nederland steunden Wenen al was het maar om Frankrijk dwars te liggen. Vooral de groeiende Franse macht rond de Middellandse zee speelde een grote rol.

Op 1-08-1704 vielen Engelse en Nederlandse troepen onder een Duitse



generaal met een Engelse vloot Gibraltar aan.

Door tijdens de Siësta het fort op de rots te overrompelen kon een overwinning worden behaald. Bijna 10 jaar lang bleef een Engels-Nederlandse legermacht in de versterkte vesting. Keer op keer wisten ze Franse aanvallen en vlootblokkades af te slaan. De Engelse vloot wist die Franse blokkades steeds weer te



doorbreken. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd volgens dat verdrag Gibraltar voor 'Eeuwig' een kolonie van de Engelse troon. Nou ja eeuwig, na de Vrede van Utrecht werd in 1727, in 1779 en in 1783 steeds weer door Spaanse en Franse troepen geprobeerd Gibraltar te heroveren, maar telkens was de Engelse marine te sterk.



Napoleon was op het Europese continent overal in de weer en aan de winnende hand, maar op zee had hij minder succes. Eerst werd de Franse vloot bij het Egyptische Aboekir tot zinken gebracht onder leiding van admiraal Nelson. In 1805 werd door Nelson de genadeklap aan de Franse vloot toegebracht bij Trafalgar nabij Gibraltar. De Engelse imperium zou daarna ruim honderd jaar op de wereldzeeën de toon aangeven.



Hitler zag na 1940 na de mislukte poging om Engeland te veroveren een kans om zijn positie in Noord Afrika te verstevigen door Gibraltar te kunnen veroveren. Hitler dacht zo de Fascist Franco te verleiden de Spaanse

neutraliteit op te heffen als hij Gibraltar aan Spanje zou schenken. Hitler had 16.000 manschappen klaar staan, echter Franco wilde de neutraliteit niet opheffen. Althans Franco was te hebberig toen het om wapens, goederen en territoriale eisen ging. Hitler noemde hem een ondankbaar 'Jezuïetenzwijn' omdat Hitler Franco in de Spaanse Burgeroorlog aan een overwinning had geholpen. Hitler koos in 1941 voor een front in Rusland en Gibraltar bleef in Engelse handen tot de dag van vandaag. 33.000 Britse onderdanen bewonen Gibraltar samen met een paar dozijn apen.



Bovenstaande zegels zijn voorzien van echt zand van de rotsen van Gibraltar

Tekst Niek van Essen, bron Stefan Reinbold via www.g-geschiedenis.eu

125 jaar Postzegel Vereniging Breda 1893 - 2018



Grote verzamelbeurs op 17 & 18 november.

17 november dag van de Jeugdfilatelie, veiling op 18 november.

Kleine tentoonstelling, gratis postzegels voor iedere bezoeker.

Tevens een filatelistisch jeugdhoeek. **Gratis toegang**

Openingstijden op 17 & 18 november van 10 uur tot 16 uur.

OC

Ruilbeurzen en Verenigingsactiviteiten in uw regio

Onderling Contact de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur in de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom.

Ruilavonden in 2018 **10 september**, **8 oktober**, **12 november** en **10 december** .

De data van de verenigingsavonden voor 2019 bij de Kastanje:

14 januari, **11 februari**, **11 maart**, **8 april**, **13 mei**, **3 juni**, **1 juli**.

oc@home.nl <https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/>

OC

Heemkundekring Halchterth & Onderling Contact

de 4e zaterdag v.d. maand v.a. 12.00 uur in het Heemhuis, De Beeklaan 29A te Halsteren. In 2018 nog op 22 september en 27 oktober

Informatie: 0164-683485, oc@home.nl



HAEST-LUYSTERBURG
FILATELIE - JUWELIER

**Het vertrouwde adres voor al uw
postzegels, munten en benodigdheden
voor de verzamelaar.**

**Ook inkoop van postzegels, munten, bankbiljetten,
goud en zilver.**

Nieuwe Markt 92 – Roosendaal – 0165 569451

info@haest-roosendaal.nl

www.haest-roosendaal.nl





Postzegels verzamelen
een hobby
voor alle leeftijden

postnl

Postzegel Vereniging
Onderling Contact
p/a Aak 8
4617 GA Bergen op Zoom