

“Onderling Contact”

Opgericht 24 oktober 1955



Het oecetje

december 2020



Postzegelvereniging "Onderling Contact"

Opgericht 24 oktober 1955

Voorzitter Niek van Essen Dorpsstraat 9 4634 TM Woensdrecht 06-28781212 niekvanessen@planet.nl	secretaris Fred Kaijser Bergstraat 13 4641 RD Ossendrecht 06-42247321 fred.kaijser@home.nl
Penningmeester Ledenadministratie Nieuwtjesdienst Bibliotheek Email OC	Henk Hamers Gertrudisboulevard 30 4615 MC Bergen op Zoom 0164-244983 oc@home.nl



Website

<https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact>



Voor betalingen **contributie en nieuwtjesdienst**:

NL83 INGB 0005036027 t.n.v. P.V. Onderling Contact



Informatie rondzendingen Redactie nieuwsbrief OC Maandelijkse OC berichten Informatie nalatenschappen	Nicolaas van Essen 06-28781212 Dorpsstraat 11 Woensdrecht niekvanessen@planet.nl
--	---

OC berichten per Email

Naast het OC-tje wat u nu in handen heeft geeft Onderling Contact ook een digitale nieuwsbrief uit. Deze OC-berichten per email zijn deels uit nood geboren, maar ook omdat het wel heel gemakkelijk is. Na de jaarvergadering in september bleek het belangrijk om de leden te informeren over de actualiteit van de dag. Bijvoorbeeld of de aanstaande ruilavond doorgang kan vinden. Maar ook wat er op die avond staat te gebeuren. Heel veel OC leden hebben inmiddels email en de beschikking over een computer of laptop.

Momenteel krijgen 56 leden die digitale nieuwsbrief als pdf in een email maandelijks toegezonden. **U nog niet?** Wacht dan niet langer maar stuur een bericht naar de voorzitter

niekvanessen@planet.nl en vraag om de digitale nieuwsbrief.

Voor alle duidelijkheid, het maandelijks digitale OC-bericht krijgt u naast het papieren OC-tje welke 3 keer per jaar uitkomt. Dus als u ook actuele informatie wilt over komende ruilavonden; stuurt u dan een email-bericht om de OC-berichten te ontvangen.

*****OC*****

Ruilavonden OC in de Kastanje

Vanwege veranderende maatregelen rondom het Corona virus kan onverwacht een ruilavond geannuleerd worden. Omdat aanmelden verplicht kunnen alle aangemelde leden tijdig geïnformeerd worden. Op de ruilavond dient U zich te houden aan de in het buurthuis geldende regels. Het nuttigen van consumpties is na 20:00 uur beperkt tot koffie en thee. Dus steeds afstand bewaren en het gebruik van mondkapjes bij binnenkomst en tijdens het lopen in de ruimtes is verplicht. Over de veiling en koopjestafel leest u meer in de onze OC-berichten per email

*****OC*****

Onderling Contact de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur in de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom.

De komende datums van de verenigingsavonden bij de Kastanje: **14 december, 18 januari, 8 februari en 15 maart.**

Steeds voldoende afstand bewaren en aanmelding verplicht via; oc@home.nl <https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/>

*****OC*****

Suikerlab Bergen op Zoom

De suikerfabriek Wittouck aan de Zuidzijde Haven is gerealiseerd in 1863 en is in bedrijf geweest tot 1916. Is daarna overgenomen door coöperatieve suikerfabrieken en doorontwikkeld tot de in 1917 gebouwde welbekende Zeeland. In 1925 besloeg dit meerdere hectare. Er waren kantoren, woningen, een pakhuis, een kabelbaan, een spoorbaan, een locomotievenloods en de Zeelandhaven.



IRS voor verbouwing 1952



IRS na verbouwing 1952

Op 5 juni 1930 werd het *Instituut voor Suikerbietenenteelt* opgericht. Het instituut werd gevestigd in de voormalige laboratoria en personeelsverblijven van de in 1929 gesloten suikerfabriek 'De Zeeland'.



Twee panden van suikerfabriek de Zeeland aan de Zuidzijde haven. In 1930 verbouwd tot instituut voor Suikerbietenenteelt.



Tot winkelcentrum verbouwde fabriekshallen van suikerfabriek De Zeeland.

In de jaren veertig werd de naam gewijzigd in *Instituut voor Rationele Suikerproductie* (IRS) en is het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenenteelt in Nederland. Het voormalig suikermagazijn van de fabriek Zeeland aan de van Konijnenburgweg werd in 1946 aangekocht om hierin extra laboratoria te bouwen. Al snel kwam men op het idee het gehele instituut hierin onder te brengen. Het uitwerken van deze plannen leverde wel veel vertraging op. In het najaar van 1950 werd begonnen met de verbouwing. De verdiepingshoogtes werden aangepast en werd de gebogen betonnen constructie toegevoegd met een gebogen lichtstraat. De entree werd vergroot door een uitkragende erker met zicht op de Peperbus. Er werden stalen raam- en deurkozijnen in de gevel geplaatst en de vloeren werden afgewerkt met terrazzo, tegelwerk en eiken parket.



Monumentenzegel 2020

In maart 1952 is het gebouw opgeleverd, waarna het IRS verhuisde naar dit voormalig suikeropslagmagazijn. Op 11 juni 1952 werd het officieel geopend door minister van Landbouw Sicco Mansholt



Plaquette bij opening De gebogen , lichtstraat aangebracht bij verbouwing 1952

In de loop van de jaren werden geen grote verbouwingen meer uitgevoerd, maar de chemische en microbiologische laboratoria werden wel gemoderniseerd en aangepast aan de geldende eisen. Het IRS gebouw is een herkenbare erfenis uit het industriële verleden van Bergen op Zoom. Het pand is een karakteristiek voorbeeld van wederopbouw architectuur met een unieke constructie. Het pand heeft echter geen status als Rijks- of gemeentelijk monument.

Op 23 augustus 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het Suikerlab aan te kopen voor de ontwikkeling van een broedplaats voor de agrofoodindustrie; de plek waar bedrijven, studenten en start-ups elkaar kunnen vinden om te innoveren op het gebied van de agrofood. En tevens een plek waar studenten lessen kunnen volgen. Dat moet allemaal gebeuren in het voormalige Suikerlab.

Bronnen:

Zoete invallen; 75 jaar onderzoek en voorlichting voor de Nederlandse suikerbietenenteelt. IRS 2005.

West Brabants Archief (WBA)

Gemeente Bergen op Zoom

BN DeStem en Wikipedia

KORTE BERICHTEN

OC

Van de penningmeester

In de jaarvergadering van oktober 2020 is besloten om de contributie voor 2021 niet te verhogen. De Stichting Nederlands Maandblad voor Filatelie heeft de abonnementsprijs voor het maandblad voor 2021 ook niet verhoogd.

Een overzicht van de contributie voor het jaar 2020 - 2021: Lidmaatschap OC € 15,00 per jaar. 2de lid uit een gezin €7,50 per jaar. Naast uw lidmaatschap kost het abonnement op het maandblad Filatelie € 25,65 per jaar.

De nota's voor het innen van de contributie zijn begin december verstuurd. Voor de frankering van deze post is gebruik gemaakt van de nieuwe monumenten postzegel met een afbeelding van het Suikerlab; zie info over dit monument verderop in dit blad.

Als Covid-19 ons geen parten gespeeld had, dan zou dit nieuwe postzegelvel geïntroduceerd zijn op de verenigingsavond van maandag 9 november.

Ik wil alle leden verzoeken het bedrag van de toegestuurde nota over te maken naar onze bankrekening vóór 1 januari 2021. Als er geen herinneringen verstuurd hoeven te worden bespaart dit kosten en tijd voor uw penningmeester.

OC

Posttarieven 2021

Op 1 januari 2021 gaat bij POSTNL het tarief voor frankering van een gewone brief t/m 20 gram van € 0,91 naar € 0,96. internationaal van €1,50 naar € 1,55. Alle Nederlandse zegels met het "cijfer "1" of "internationaal", kunt u nog gewoon voor frankering blijven gebruiken.

De **December/Kerstzegels tot 50 gram** kosten in 2020 €0,86 eurocent, te gebruiken tot 6 januari 2021. Oude december/kerstzegels uit de jaren 2010 t/m 2019 zijn ook nog steeds geldig, je hoeft dan ook niet bij te plakken!

OC

Of **Sint-Nicolaas** echt bestaan heeft is niet geheel zeker, maar er is een gereede kans. De



historische figuur die model zou hebben gestaan voor de Nederlandse Sinterklaas werd volgens de overlevering ongeveer 270 na Christus geboren in de havenplaats Patara in de Griekse provincie Lycië in Klein-Azië (het huidige Turkije). Zijn Griekse naam Nikolaos betekent zoveel als ‘overwinnaar van

het volk’. Hij werd bisschop van Myra en zou zijn overleden op 6 december 340.

Tijdens zijn leven zou hij onder meer Jeruzalem bezocht hebben. Over zijn daden als bisschop gingen al snel wonderlijke verhalen rond die pas eeuwen later werden opgeschreven. Hij werd heilig verklaard door de Grieks-katholieke kerk en in 550 werd de eerste kerk aan hem gewijd in Istanbul, dat toen nog Constantinopel heette. De oudste en belangrijkste levensbeschrijving van Sint-Nicolaas, voorzien van een flink aantal wonderen, stamt uit ca 800.

“Sterke verhalen”

De eerste levensbeschrijving betreft de Legenda Aurea van Jacobus de Voragine en bevat een bonte verzameling van ‘heiligen’ en werd in heel Europa gelezen en gebruikt. Veel van deze verhalen hebben hun sporen nagelaten tot aan de dag van vandaag. In een van de bekendste verhalen



redt Nicolaas drie arme meisjes van de prostitutie door anoniem drie beurzen met geld naar binnen te gooien. Zo kunnen ze toch een eenzaam huwelijk sluiten. Op basis

van dit verhaal werd Sinterklaas ook gezien als beschermheilige voor jongeren die een goed huwelijk zoeken.



Dit leidde later weer tot de zogenaamde 'vrijers' van taai-taai. De beurzen met geld echoën na in de hedendaagse chocolademunten.

In een andere legende kalmeerde de heilige een woedende zee. Dit vormt de bron van zijn patronaat van zeelieden en schipbreukelingen en verklaart waarom



vele Nicolaaskerken en kapellen aan zee gelegen zijn. Het verklaart ook waarom hij bij Nederlandse intochten per schip aankomt. Van later datum is het verhaal over een miraculeuze redding van drie geslachte en ingezouten theologiestudenten, waarmee Sint-Nicolaas beschermheilige werd van scholieren. Zij waren in stukken gehakt door

een kwaadaardige herbergier, die hen daarna in een ton met pekels bewaarde. Sint-Nicolaas verbleef in die herberg en wekte de drie studenten weer tot leven. Een legende ging over een vrouw die was haar kind aan het wassen in bad en om het water niet te laten afkoelen verhitte ze het water door een vuur onder de kuip te stoken. Tijdens haar afwezigheid om naar de hulding van Sint Nicolaas te kijken was zij vergeten om het vuur te doven. Toen ze terug kwam bleek het kind nog levend, dankzij de goed heilig man.

Middeleeuwen

Nicolaas werd een van de meest geliefde katholieke heiligen in de Griekse en Russische kerk maar kwam via de stad Bari in Italië naar West-Europa en bereikte ook de



Nederlanden. In Bari bevinden zich de basiliek van San Nicola en het Nicolaiano Museum van Bari. In de Basiliek worden de relikwieën van Sint

Nicolaas bewaard nadat zijn stoffelijk overschot uit Myra in 1087 werd weg gehaald.



Rond 1200 was zijn verering vrij algemeen onder scholieren, huwbare jongeren, zeelieden, reizigers en kooplieden. Er werden tal van Nicolaaskerken gesticht en veel jongens werden naar hem vernoemd. Als onderdeel van die verering werd zijn sterfdag gevierd, op 6 december. Vaak werd een sterf- of naamdag gevierd vanaf de avond eraan voorafgaand. Zo werd 5 december sinterklaasavond. Met name scholieren vierden het Sint-Nicolaasfeest. Soms kregen ze een dag vrij en geld.



Maar in de Middeleeuwen vonden méér feesten plaats in december. In het kloosteronderwijs ontstond in de dagen na kerstmis de traditie van 'de omgekeerde wereld', waarin kinderen voorrechten kregen die ze anders niet hadden. Een

jongen werd gekozen tot jongensbisschop en de kinderen werden getrakteerd. Dit groeide uit tot het feest van de Onnozele (= onschuldige) Kinderen, dat gevierd werd op 28 december.



In de dertiende en veertiende eeuw ging de verkiezing van kinderbisschop samenvallen met de jaarlijkse Nicolaasfeestdag op 6 december, dat zo versmolt met onnozele kinderendag. Het feest had typisch christelijk-middeleeuwse elementen, zoals de wonderbaarlijke verschijning, de combinatie van straffen en belonen, en het toetsen van kennis van de bijbel. In de Nederlanden werd Sint-Nicolaas vanaf de zestiende eeuw uit kerk en kunst verbannen



door het Protestantse bestuur, maar het Sint-Nicolaasfeest bleef bestaan en werd in huiselijke kring gevierd. In de openbaarheid bleven de sinterklaasmarkten bestaan, die van de zestiende tot aan het midden van de negentiende eeuw werden georganiseerd, voornamelijk in Amsterdam, waar Sint-Nicolaas beschermheilige was. Er werden pogingen

gedaan ze te verbieden – ze zouden te rumoerig zijn en te

rooms – maar voor een verbod waren ze veel te populair. Op de markten was toen ook al het lekkers dat nu nog bij Sinterklaas hoort: banketletters (een overblijfsel van vieringen in kloosterscholen), marsepein, peperkoeken en speculaas.

Sinterklaasfeest 19^e eeuw

Veel van het huidige Nederlandse sinterklaasfeest heeft rond 1850 vorm gekregen. De Amsterdamse onderwijzer Schenkman publiceerde rond dat jaar de eerste editie van een sinterklaasprentenboek. Hierin verscheen Sinterklaas voor het eerst met een (naamloze) bediende aan zijn zijde, een Indisch aandoende man in harem-broek en jasje. In de tekeningen van de tweede editie in 1855 of daaromtrent ziet de bediende eruit als een zestiende-eeuwse Moorse page. Deze verbeelding beklifde. De naam Piet(er) komt voor de eerste keer voor in een boek uit 1863 maar werd pas in het begin van de twintigste eeuw algemener



Het lijkt erop dat Schenkman een aantal aspecten heeft verzonnen, al greep hij wellicht terug op oudere voorbeelden. De stoomboot moge nieuw zijn, de associatie van Sinterklaas met de scheepvaart was dat bepaald niet. De figuur van de zwarte knecht is relatief nieuw – in Nederland ging de Sint eeuwenlang alleen door de wereld. Misschien kende Schenkman de zwartgemaakte schooljongens uit de middeleeuwen, of de duivelsfiguur Krampus die Sinterklaas soms in Duitsland vergezelde. Of wellicht verzoon hij een 'ouderwetse exotische bediende' zoals die op zeventiende-eeuwse schilderijen te vinden zijn, als aannemelijk begeleider van een stokoude heilige uit een ver land. Waarom en sinds wanneer dat land Spanje werd is ook al onduidelijk. Misschien speelt een rol dat Bari, de stad waarin de relieken van Sint-Nicolaas lange tijd lagen, ooit tot het Spaanse Rijk behoorde. Bovendien gold Spanje toen als ver, rijk en machtig, een land waar allerlei lekkers vandaan kwam, zoals specerijen, vijgen, noten en sinaasappelen, die op de sinterklaasmarkten in Amsterdam te vinden waren.



Niet alleen in Nederland

De traditie van Sinterklaas als kindervriend met in iedere cultuur weer andere variaties zijn op zegels uit meer dan 20 landen terug te vinden.



Italië – Van 7-9 mei worden in de stad Bari verschillende festiviteiten gehouden om de beschermheilige van de stad te herdenken. **Frankrijk** – In de Lorraine en in de Elzas wordt de sterfdag van Sint Nicolaas herdacht. Ridder uit Lotharingen zou in de 11e eeuw de rechter vinger van Sint Nicolaas gestolen hebben uit het Italiaanse Bari. Ter ere van dit relikwie werd een basiliek gebouwd en van toen af werd Sint-Nicolaas de heilige van de Lorraine. **Portugal** – De sint is in de stad Guimarães beschermheilige van de studenten. Tussen 29 november en 7 december worden elk jaar feesten gevierd om hem te herdenken. In **België** wordt Sinterklaas gevierd op 6 december, niet met een pakjes avond maar met



het leeghalen van de schoen die de avond ervoor is gezet. In **Malta** is Sint Nicolaas de patroonheilige van de stad Siggiewi. Hier wordt op de laatste zondag van juni een



groot feest gevierd ter ere van de heilig man. **Duitsland** In het noorden van Duitsland wordt op 5 december de schoen gezet net als in België. **Centraal Europa** In Kroatië, Tsjechië, Slowakije en enkele andere landen komt sinterklaas langs. De kinderen krijgen vervolgens een roe of snoep, afhankelijk van hoe braaf ze zijn geweest.

In **de 20e eeuw** verdeelt het nieuwe duo Sint en Piet de taken. De straffende kant van Sint wordt steeds meer overgenomen door Piet, die dreigt en kinderen in de zak stopt. De twee karakters winnen aan overtuiging als Sint-Nicolaas



ook daadwerkelijk gaat optreden, als bisschop gekleed met een zwarte knecht aan zijn zijde, oprukkend vanuit het (katholieke) zuiden. De eerste verschijningen vonden vermoedelijk plaats in de loop van de jaren 1870. in de jaren twintig van de



twintigste eeuw trok de Sint onder meer

Leeuwarden, Venlo, Deventer en Utrecht binnen. Steeds meer deed de invloed van winkeliers en warenhuizen zich gelden.

Vanuit die hoek kwam ook de wens tot de organisatie van de eerste intocht in Amsterdam in 1934. Een blik in de geschiedenis van het sinterklaasfeest leert ons echter al gauw dat dit feest helemaal niet zo traditiegetrouw is. Het sinterklaasfeest is net als de overkoepelende nationale cultuur, altijd aan verandering onderhevig.



Onderzoekers van het Meertens Instituut laten zien dat het sinterklaasfeest tot ver in de twintigste eeuw in Nederland heel verschillend werd gevierd. Pakjesavond werd alleen in de steden gevierd terwijl Zwarte Pieten op het platteland luidruchtige jongeren waren die met zwarte gezichten langs de huizen gingen. Begin twintigste eeuw



wordt het sinterklaasfeest pas echt een familiefeest door de verburgerlijking van de samenleving. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de intocht van Sint-Nicolaas uit tot een nationaal gebeuren. De media spelen daarbij een steeds grotere rol. Het evenement wordt



uitvoerig gepresenteerd en verslagen op de nationale tv en in alle kranten, de heilige wordt ontvangen door burgemeesters en komt op elke school. De Sint is alomtegenwoordig en wordt

kennelijk door alle volwassenen serieus genomen. Voor jonge kinderen neemt dit elke twijfel weg of de Sint wel echt bestaat.



Nederlanders trekken met behulp van Sinterklaas grenzen tussen het 'eigene' en 'vreemde' in de

samenleving. Maar sinterklaasavond is ook een feest van de moraal. De grenzen tussen goed en kwaad worden nog maar

eens benadrukt. Vroeger werd de Sint door ouders vaak gebruikt om raddraaiers in het gareel te houden. Wie zich niet gedroeg, kreeg geen kado. Wie ongehoorzaam bleef, kon rekenen op een enkeltje Spanje in de zak van zwartepiet. "Dreigen met Sinterklaas is inmiddels taboe. Toch wordt Sinterklaas nog steeds als opvoedingsmiddel gebruikt", stelt Juchtmans. "Anders dan de kerstman is de Sint geen lieve-opa-figuur. De Sint beslist over braaf en stout en zou rechtvaardig in dat oordeel zijn. Angst en onzekerheid horen bij de komst van Sinterklaas." Niet alleen kinderen worden door de Sint op goed of verkeerd gedrag gewezen. Ook volwassenen worden met hun neus op slechte eigenschappen gedrukt. Aan de hand van surprise en gedicht roepen we onze naasten tot de orde. Volgens Juchtmans onderzoek naar rituelen in Tilburgse huiskamers blijkt het belang van de Sint voor de Nederlandse identiteit. "Moslims die beslissen om de Sint bij hen thuis te laten komen, geven op die manier aan tot dit Nederland te willen behoren", zegt zij. "Ook Nederlanders die al generaties lang in het buitenland leven blijven Sinterklaas vieren. Zij drukken op die manier hun band met hun thuisland uit." Wie Sinterklaas viert, hoort erbij. De Sint vertegenwoordigt de Nederlandse cultuur en dat is toch bijzonder voor een in Turkije geboren seizoenarbeider uit Spanje. *Nicolaas*



Bronnen:

** Paul Faber kunsthistoricus en conservator Tropenmuseum Amsterdam.*

** John Helsloot, Volkskundig Bulletin * freestampcatalogue.nl * Wikipedia*

** Sinterklaas Overzee, NEMO Kennislink. * dr. Goedroen Juchtmans*

WB EVENEMENTEN ORGANISEERT ONDER VOORBEHOUD

OUDJAARSBEURS HOUTEN 28 en 29 december 2020

(volgens traditie tussen kerst en de jaarwisseling)

Ter compensatie van de vele beurzen die dit jaar zijn geannuleerd een grote tweedaagse beurs voor verzamelaars van postzegels, poststukken en prentbriefkaarten.



Een ander deel van de zaal wordt (net als in september) gevuld door deelnemers met uitsluitend munten en papiergeld.

Beursvloer van maar liefst 5500m2 in de Expo Houten. Een beurslocatie waar wel een coronaproof evenement georganiseerd kan worden. Dit volgens de dan geldende coronamaatregelen !

ONLINE KAARTVERKOOP START 14 DECEMBER !

28 december > 09.30 – 17.00 u (ochtend- of middagticket)

29 december > 09.30 – 16.00 uur (dagticket)

Via de website EXPOHOUTEN.NL onder Evenementen

Restkaarten (5 euro) of voor wie het online niet gelukt is > aan de kassa.

De Expo Houten (Meidoornkade 24) pal aan A27 (afrit 29) en volop gratis parkeren. Rechtstreekse busverbinding via Lijn 47 met Utrecht CS.

Voor alle actuele info en de volledige deelnemerslijst, raadpleeg de website

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Verslag van de algemene ledenvergadering 28-09-2020

Aanwezig: H. Hamers, N. van Essen, F. Kaijser, H. Kokke, A. van de Schier, M. Pietersz, D. van Aert, J. de Boer en M. de Boer

*1- Om 19.40 uur opent Niek de ALV. *Hij vraagt of er onder de aanwezigen nog kandidaten zijn voor in het bestuur maar helaas volgt daar geen positieve respons op. *Niek geeft aan dat 7 leden inmiddels zijn overgestapt op het rondzendverkeer van Delta - Oost. *Inmiddels hebben we van een vijftigtal leden de e-mailadressen. De vereniging heeft momenteel 97 leden dus we proberen het aantal e-mailadressen verder omhoog te krijgen. Dit vanwege het feit dat we graag via een periode nieuwsbrief per e-mail willen gaan communiceren. Dit werkt sneller en daardoor kunnen ook last-minute meldingen nog tijdig worden gedaan. Voor diegenen waarvan geen e-mail adres bekend is verloopt de berichtgeving via het OC-tje.

* 2- Niek vraagt om 1 minuut stilte wegens het overlijden van een aantal (oud)-leden: Piet Dries, Willem de Ruijter en Henk Zwikker zijn ons ontvallen zijn in de afgelopen periode.

* 3- Notulen vorige ALV zijn akkoord bevonden.

* 4- Het verslag van de secretaris heeft niet geleid tot vragen.

* 5- Henk schetst een positief beeld over het financiële jaar 2019/2020. Een positief resultaat van 1.300 euro is behaald. Gevraagd wordt of de vereniging omzetbelastingplichtig is maar dat zijn we gelukkig niet.

* 6- De kascontrolecommissie; mw. D. van Aert en mw. M. de Boer stelt voor om het bestuur te dechargeren voor de financiën. We zijn nog steeds een financieel gezonde vereniging.

* 7- De kascontrolecommissie bestaat voor het seizoen 2020/2021 uit M. de Boer en D. van Aert. J. de Boer is reserve lid.

* 8- Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2020/2021 niet te verhogen en de ALV aanvaardt dit voorstel.

* 9- Henk wordt onder luid applaus van de vergadering herkozen als penningmeester.

* 10- Niek zoekt naar mogelijkheden om de hobby nieuw leven in te blazen en wil hierover graag met de aanwezigen brainstormen. Daarbij ook aandacht voor nieuwe (jongere) leden.

Een aantal ideeën passeert de revue: * In plaats van maandagavond een zaterdagochtend of -middag bijeenkomen; *Samenkomen met Essen / Brasschaat / Kapellen; *Gezamenlijk bezoeken van beurzen; Instagram-account aanmaken; *Advertentie plaatsen; *Meer carpoolen dat geeft ook parkeermogelijkheden; *De leden zouden iets van hun verzameling op een bijeenkomst kunnen laten zien, dat kan voor anderen stimulerend werken.

Andere zaken:

*Als eerstkomende club-avondbezoekers hun auto meer doorrijden op het terrein kunnen er meer auto's parkeren; *Vooraf de veilingstukken publiceren; *Gebruik de koopjestaaf meer voor bulk/goedkopere zaken en de veiling meer voor exclusievere zaken; *Organiseer 1 keer in de drie maanden een bijzondere veiling; *Hanteer een minimum-bedrag voor veilingstukken; * Inventarisatie van de verzamelgebieden en of Manco-lijsten (Ik zoek nog ...).

Niek geeft aan dat het bestuur al eerder over een andere opzet van de veiling heeft nagedacht en gesproken en zal dit in het OC-tje gaan opnemen zodat we dit op korte termijn kunnen gaan invoeren. * De dit jaar niet in juli gehouden gratis-verloting schuift door naar december.

*11 -We stappen over van het 65- naar het 66-jarig jubileum, dat moet de 'echte' Krabben toch zeker aanspreken. We hebben de intentie om in het najaar van 2021 dan 'wat' te kunnen organiseren. De vergadering reikt nog wat ideeën voor een jubileum-cadeau aan: tas met OC-logo/ glas of beker met het logo van OC.

*12- Geen rondvragen worden door de aanwezigen gesteld.

*13- Om 21.15 uur sluit Niek onder dankzegging voor de inbreng door de aanwezigen de vergadering.

*****OC*****

Nieuwtjes

Indien u Nederlandse postzegels besteld via de filatelistische dienst van PostNL in Groningen, dan willen wij u erop wijzen dat u via de postzegelvereniging een abonnement op deze uitgaven kunt nemen. U betaalt er niet meer voor, maar de postzegelvereniging ontvangt van PostNL wel een bijdrage in verband met de wederverkoop. Een ander voordeel is dat u de zegels, na betaling, ieder kwartaal krijgt toegestuurd.

*****OC*****



HAEST-LUYSTERBURG
FILATELIE - JUWELIER

**Het vertrouwde adres voor al uw
postzegels, munten en benodigdheden
voor de verzamelaar.**

**Ook inkoop van postzegels, munten, bankbiljetten,
goud en zilver.**

Nieuwe Markt 92 – Roosendaal – 0165 569451

info@haest-roosendaal.nl

www.haest-roosendaal.nl





Postzegel Vereniging
Onderling Contact
p/a Gertrudisboulevard 30
4615 MC Bergen op Zoom