

“Onderling Contact”

Opgericht 24 oktober 1955

Met elkaar al 64 jaar



het Oceetje

december 2018



Postzegelvereniging "Onderling Contact"

Opgericht 24 oktober 1955

Voorzitter

Hans Kokke
Hazenbos 42
4661 NP Halsteren
0164-683485

Kandidaat bestuurslid

Fred Kaijser
Bergstraat 13
4641 RD Ossendrecht
06-42247321
fred.kaijser@home.nl

Secretaris

Jan Marks
Kapittelstraat 40
4614 EL Bergen op Zoom
0164-231440
j.h.marks1@hetnet.nl

Penningmeester

Ledenadministratie
Nieuwtjesdienst
Bibliotheek
Emailadres

Henk Hamers
Aak 8
4617 GA Bergen op Zoom
0164-244983
oc@home.nl

Voor betalingen **contributie en nieuwtjesdienst:**

NL83 INGB 0005036027 t.n.v. P.V. Onderling Contact

Bestuurslid

Rondzending
Redactie verenigingsblad

Niek van Essen
Dorpsstraat 9
4634 TM Woensdrecht
0164-615183

Emailadres voor rondzending: **niekvanessen@planet.nl**

Voor betalingen **rondzending:**

NL37 INGB 0003997791 t.n.v. P.V. Onderling Contact afd. Rondzending

Website: **<https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact>**

VOORWOORD

Als dit boekje uitkomt is er al weer een jaar voorbij en kunnen we terug zien op een vruchtbaar jaar. Het ledental is vrijwel gelijk gebleven. Tevens is er ook dit jaar weer onze traditionele kerstavond met een drankje en hapjes. Daarbij natuurlijk de verloting in kerstsfeer. Ook is er een jubilaris die 25 jaar lid is, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ook is er een veiling, we hopen dat de Leden met leuke kavels komen. Het bestuur rekt op een grote opkomst. Ook zijn er een groot aantal leden aan het revalideren, we hopen dat ook zij er snel weer bij kunnen zijn. Rest mij nog U allen Fijne Feestdagen en een gezond 2019 toe te wensen ook namens het Bestuur. Tot ziens in de Kastanje .

Uw voorzitter H.W. Kokke

december 2018



Jubilaris ‘Onderling Contact’

Op de december bijeenkomst worden jaarlijks jubilerende leden in het zonnetje gezet. Dit jaar komt Eugene Groffen die eer toe na 25 jaar lidmaatschap. Vanwege zijn gezondheid kan hij niet deelnemen aan de gezellige december ruilavond. Auto rijden is er niet meer bij, maar postzegels van auto's natuurlijk wel. Zolang het nog lukt blijft Eugene de coördinatie van de rondzendgroep Woensdrecht verzorgen. Dank daarvoor.



Uitgiften 2018 Frankrijk, feest / dag van de postzegel



Sint Catharinakapel

door Henk Hamers



De Sint Catharinakapel bevindt zich op het binnenterrein van Huize St. Catharina (klooster en verzorgingshuis) en is gebouwd in 1894-1895. De kapel werd in Neo-Gotische stijl ontworpen door C. van Genk en in 1933 in dezelfde stijl met

Kapel uit de periode 1895 – 1933

twee

traveeën verlengd door de gebroeders Oomen, waarbij de voorgevel versoberd werd. De eenbeukige kapel heeft een kruisvormige plattegrond met een schip van zes traveeën, een dakruiter en een driezijdig gesloten absis van twee traveeën.

De kapel is gebouwd in opdracht van de, sinds 1855 zo genoemde, vereniging Van Vrouwen onder de zinsspreuk Toevlucht in lijden. De congregatie bestaat al vanaf 1838 als zusters Franciscanessen Zij hebben zich vanaf het begin bezig gehouden met verpleging, eerst in het ziekenhuis Algemeen Burger Gasthuis (ABG), daarna ziekenhuis Lievensberg (nu Bravis), maar ook in het verzorgingshuis ABG, Huize Sint Catharina en thuiszorg.

Sinds 1991 is de kapel een gemeentelijk monument. Op 23 april 2002 is de kapel ingeschreven in het rijksmonumentenregister. De belangrijkste reden om de kapel te beschermen is dat het de laatst overgebleven RK huis- of kloosterkapel in onze stad is. Eens waren er 7 klooster- of huiskapellen.

In september 2018 heeft de tentoonstelling 'De laatste kloosterkapel' de lokale erfgoedprijs van Bergen op Zoom ontvangen.

Het terrein waar de kapel op staat is omsloten door het Sint Catharinaplein (Vischmarkt), Geweldigestraat, Minderbroederstraat en Klaverstraat.

Naamgeving

Catharina kwam volgens de oudste overlevering uit een roemrijk patriciërsgezin en was de dochter van Costus, de gouverneur van Alexandrië. Ze kende alle werken van Plato uit haar hoofd toen ze nog maar vijftien was. Ze was Jezus met hart en ziel toegedaan, en beloofde hem haar maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan, of keizer Maxentius werd verliefd op haar.



Catharina van Alexandrië door Caravaggio (1595-1596) met haar attribuut, het rad.

Op haar weigering om na zijn echtgenote de tweede dame aan het hof te worden, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren onder bedreiging met gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij veertig heidense filosofen op haar af om haar te bekeren, maar in plaats van Catharina te bekeren

tot het heidendom werden de geleerden tijdens de discussie met Catharina bekeerd tot het Christendom. Daarop wilde de keizer haar laten verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. In plaats van Catharina brak echter het rad, getroffen door de bliksem. Hij wilde haar laten verbranden, maar het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te onthoofden. Uit haar halswond stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Haar lichaam werd door engelen naar de Sinaïberg gebracht, waar het rond het jaar 800 door pelgrims teruggevonden werd. Het was nog steeds in goede staat. Naast de berg werd later het Katharinaklooster gebouwd. De naamdag van Sint Catharina van Alexandrië is op 25 november.

Geschiedenis

Op de plek in Bergen op Zoom waar nu de Sint Catharinakapel staat, waren al sinds eeuwen heiligdommen gevestigd.

- 1424 Het Sint Jacobsgasthuis met kapel.
- 1461 Een groep begijnen begint een contemplatief slotklooster 'Sinte Margriete in het dal van Josaphat'.
- 1600 Het gebouw wordt aangewezen als Stedelijk Gasthuis.
- 1736 Naamsverandering Sint Catharinagasthuis.
- 1837 Naam veranderd in Algemeen Burger Gasthuis (ABG).
- 1838 Eerste kloosterruimte ingericht voor de zusters Franciscanessen onder leiding van Rosa de Bie.



1

L Nederland

- 1895 28 Juli inwijding nieuwe kapel door rector Cornelis Asselbergs.
 1933 De kapel met 2 traveeën uitgebreid en aan de noordgevel een bloemenberging annex lijkenkapelletje gebouwd.

Bezienswaardigheden

De kleurrijke gebrandschilderde glas-in-loodramen geven de vrouwelijke heiligen weer, links van het altaar en in de absis, de mannelijke rechts. In de absis zijn H.Barbara, H.Clara en H.Juliana afgebeeld naast Christus. In de transepten worden visioenen afgebeeld, links onder meer H.Bernadette en O.L. Vrouw, H.Lutgardis en H.Joanna van Chantal. Rechts H.Antonius en H.Franciscus van Assisi. In het westwerk bij het orgel, H.Cecilia en centraal Christus, God en de Heilige Geest. Zeer opvallend zijn de gepolychromeerde gipsen kruiswegstaties, gesigeneerd door F. de Vriendt.



H.Franciscus van Assisi (1181-1226) was dus de stichter van de 'Franciscaanse beweging'. Zijn feestdag 4 oktober werd in de laatste eeuw wereldwijd 'Werelddierendag'. Zijn meest bekende gedicht en gezang: het Zonnelied.



H.Clara van Assisi (1194-1253) , was de volgeling en vertrouweling van H.Franciscus van Assisi. Ze stichtte een eigen vrouwenklooster in het dal bij Assisi, bij het kerkje van San Damiano, waar Franciscus vaak kwam. Ze is afgebeeld met ciborie, om haar broodwonder en omdat zij met de monstrans een aanval van de Saracenen afweerde.

Bronnen: Zusters van 't Ketriontje 1838-2013. Dolly Verhoeven en Annelies van Heijst 2013
Sint Catharinakapel als religieus erfgoed; spiritualiteit in beelden en ramen. Rud Smit 2017
www.sintcatharinakapel.nl , www.rijksmonumenten.nl en Wikipedia



OC bestuurslid Jan Marks reikt het nieuwste postzegel velletje Bergse monumenten uit aan dhr. Frans van den Berg. Hij heeft dit in ontvangst genomen namens het bestuur van de zusters Franciscanessen, eigenaar van de Sint Catharinakapel. Dit gebeurde tijdens de verenigingsruilavond op maandag 12 november j.l.

OC

Parijs

door Niek van Essen

Dit jaar ging onze stedentrip naar Parijs. Tijdens ons bezoek aan Parijs ontstond ook het idee om thematische postzegels te verzamelen van plaatsen en vooral gebouwen die we zelf hebben bezocht tijdens onze reisjes. Parijs leent zich daar heel goed voor maar onze eerdere vakanties naar Berlijn, Porto, Florence, Malta, Rhodos, Macedonië enz. natuurlijk ook. Nu dus aandacht voor Parijs. Met een 5-daagse vrijkaart voor metro's en musea is het goed vertoeven in de 'Lichtstad'. Vooral vanaf Arc de Triomf die toch alweer zo'n 60 meter hoog is was de laser lichtshow van de Eiffel toren 's avonds een spektakel.



Paris Philex uitgifte 2018, met zegels van paleis oorlogsinvaliden, brug over Seine



Palais van Versailles en de Eiffeltoren

Natuurlijk werden de toppers van Parijs bezocht zoals de Eiffel toren waar de constructie een extra dimensie kreeg vanwege alle filatelistische informatie die Ed van Raan aan Gustav Eiffel heeft geschonken. Het Louvre met de uitgebreide collectie Hollandse meesters en Franse kunstenaars was een must/lust voor het oog. Het stadspaleis Conceirgerie waar de raad van de revolutie in 1789 de rechtspraak hield en de slachtoffers naar de guillotine voerde. In de wijk Quartier Latin bezochten we Cluny, het oudste museum van Parijs, helaas wegens verbouwing gesloten. Maar toch nog wel een tijdelijk expositie over eenhoorns.

Dat er nog zoveel en vooral ook oude voorwerpen en documenten over eenhoorns bij elkaar gebracht konden worden heeft mij verbaasd. De gobelins met eenhoorns waren een attractie apart. Overigens was het in deze wijk waar het eten heel betaalbaar was helaas was de fles wijn duurder dan de maaltijd !



Franse zegel wandtapijt met eenhoorn

Notre-Dame een echt monument op het eiland in de Seine in het oudste deel van Parijs. Palais des Invalides de Guerre, woonhuis voor oorlogsinvaliden nu museum met Basiliek waarin ook het graf van Napoleon te bezichtigen was.

De Sacré Coeur ook zo'n publiekstrekker die was wel mooi gelegen maar als kerk stelde het niet veel voor. Het was duidelijk een monument van de monarchie en de kerk omdat elders in Parijs de republiek (de zoveelste) de boventoon voerde.

Versailles het paleis van pracht en praal van de Franse monarchen uit de 18^e eeuw

De postzegel/boekhandel nabij het opera gebouw was ook een topper van onze reis. De fraaie herdenkingsuitgave van de Paris Philex expo op het middenblad heb ik daar gekocht. In die winkel moest ik met echt inhouden want Frankrijk behoort net als Duitsland wel tot mijn hoofd verzamelingsgebieden.

KORTE BERICHTEN

OC

Van de penningmeester

De nota's voor het innen van de contributie zullen begin december verstuurd worden. Ik wil alle leden verzoeken dit bedrag over te maken naar onze bankrekening vóór 1 januari 2019. Als er geen herinneringen verstuurd hoeven te worden bespaart dit kosten en tijd voor uw penningmeester.

OC



Nadat burgemeester dhr. F. Depla van Breda de postzegelbeurs had geopend op 17 november j.l. ontvingen 3 bestuursleden van de 125-jarige postzegel vereniging Breda een Bondsspeldje uit handen van dhr. H Kraaibeek van de KNBF. Onze vereniging van vertegenwoordigd door Jan Marks en Niek van Essen

Postzegel vereniging Breda 125 jaar

OC

Copy voor ons OC-tje

Voor het verenigingsblad OC-tje zijn we steeds op zoek naar copy. Schrijf eens een stukje over uw verzameling. Iedere thema verzameling heeft wel een aspect dat de moeite waard is om te delen met anderen. Tegenwoordig wordt een deel van ons boekje in kleur gedrukt. Dat biedt ook ruimte voor mooie afbeeldingen. Hulp nodig vraag er Niek naar.

OC

Nieuwtjes

Indien u Nederlandse postzegels besteld via de filatelistische dienst van PostNL in Groningen, dan willen wij u erop wijzen dat u via de postzegelvereniging een abonnement op deze uitgaven kunt nemen. U betaalt er niet meer voor, maar de postzegelvereniging ontvangt van PostNL wel een bijdrage in verband met de wederverkoop. Een ander voordeel is dat u de zegels, na betaling, ieder kwartaal krijgt toegestuurd.

Nieuwe secretaris regio 7

Ons bestuurslid dhr. J. Marks is de nieuwe secretaris van Regio 7. Op de Regiobijeenkomst 7 werd hij op 10 oktober 2018 in Kloetingen gekozen als secretaris.

Namens regio 7 gaat dhr. J. Marks ook naar Apeldoorn als afgevaardigde van Regio 7 naar de Regioraad.

Posttarieven 2019

Op 1 januari 2019 gaat bij POSTNL het tarief voor frankering van een gewone brief t/m 20 gram naar € 0,87, internationaal naar € 1,45. Alle Nederlandse zegels met het "cijfer "1" of "internationaal", kunt u nog gewoon voor frankering blijven gebruiken.

De **December/Kerstzegels tot 50 gram** kosten in 2018 €0,78 eurocent. Oude december/kerstzegels uit de jaren 2010 t/m 2017 zijn nog steeds geldig, je hoeft dan ook niet bij te plakken!

RUILBEURZEN en VERENIGINGSACTIVITEITEN

Onderling Contact de 2e maandag v.d. maand v.a. 19.00 uur in de 'Kastanje' Kastanjelaan 164 te Bergen op Zoom.

Ruilavonden in 2018 **10 december** .

De data van de verenigingsavonden voor 2019 bij de Kastanje:

14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 3 juni, 1 juli.

oc@home.nl <https://sites.google.com/site/pzvonderlingcontact/>

Heemkundekring Halchterth & Onderling Contact: Op de 4e zaterdag v.d. maand v.a. 12.00 uur in het Heemhuis, De Beeklaan 29A te Halsteren. In 2019 op **26 januari, 23 maart, 25 mei** en **22 juni**
Informatie: 0164-683485, oc@home.nl

Delta Oost. 1e donderdag van de maand in wijk centrum De Korenaere, Korenmarkt 7 te Bergen op Zoom vanaf 19:00 uur.
In 2018 nog op: 6/12 in 2019 op 3/01, 7/02, 7/03, 4/04, 2/05
Informatie: 0164-236768, deltaoost@ziggo.nl

***** OC *****

Kloetinge: Postzegelclub De Bevelanden organiseert clubavonden en voor- en najaarsbeurzen in gebouw Amicitia Schimmelpenninckstraat 14 Kloetinge.
Iedere 2e donderdag van de maand in 2018 op 13/12 en in 2019 op 10/01, 14/02, 14/03, 11/04 en 9/05
tel: 0113-228562 – ecm@zeelandnet.nl

***** OC *****

Verz.Vereniging Steenberg 3e donderdag v.d. maand in gebouw 'de Vaert' te Welberg vanaf 19.00 uur.
In 2018: 20/12 in 2019 17/01, 21/02, 21/03, 18/04 en 16/05

***** OC *****

Huis ten Halve Roosendaal (v/h de Wieken)
1e zaterdag v.d. maand, Van 13.00 tot 16.00 uur een ruilbeurs in "Huis ten Halve". Kruisstraat 60 te Roosendaal. In 2019 op 5/01, 2/02, 2/03, 6/04 en 4/05.
informatie: 0165 -537012

***** OC *****

Philatelica Etten-Leur Ruilbeurs De Linde Lambertusstraat 7, Etten-Leur Gratis parkeren aan de Wipakker LET OP: wel met parkeerschijf! De parkeerplaats grenst aan De Linde.
Ruilbeurs op dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur, in 2018 nog op 4/12 en in 2019 2/01, 6/02, 6/03, 3/04 en 7/05.

***** OC *****

Amphilex PV Willemstad ruilbeursen van 13.00 tot 16.30
Locatie de Blokhut- Pr. Bernhardplein 2 Helwijk elke 3e zaterdag
in 2018 op 15/12 en in 2019 op 19/01, 16/02, 16/03, 13/04 en 18/05. Op zaterdag 30/03 de grote veiling van 10:00 tot 17:00 uur



HAEST-LUYSTERBURG
FILATELIE - JUWELIER

**Het vertrouwde adres voor al uw
postzegels, munten en benodigdheden
voor de verzamelaar.**

**Ook inkoop van postzegels, munten, bankbiljetten,
goud en zilver.**

Nieuwe Markt 92 – Roosendaal – 0165 569451

info@haest-roosendaal.nl

www.haest-roosendaal.nl





Postzegels verzamelen
een hobby
voor alle leeftijden



Postzegel Vereniging
Onderling Contact
p/a Aak 8
4617 GA Bergen op Zoom

